

De Zwarte Ruiter (Gulpen) – A gen Kirk (Vijlen) v.v. – ca. 16 km.



De wandeling start bij De Zwarte Ruiter in Gulpen. Over de top van de Gulperberg voert de route ons via de plaatsen Overgeul, Mechelen, Elzet en Melleschet naar Vijlen, waar we pauzeren bij Wandel- & Fietscafé A gen Kirk. Daarna lopen we via Hilleslagen, Partij en Wittem terug naar Gulpen. Een redelijke lange (16 km.), maar zeer mooie wandeling met veel veldwegen en prachtige uitzichten.

Herberg de Zwarte Ruiter, Markt 4 Gulpen. tel. 043-4504635. www.dezwarteruiter.com
Café A gen Kirk, Vijlenerberg 115 Vijlen. tel. 043-3061963. www.agenkirk.nl

Startpunt De Zwarte Ruiter (Gulpen)

1. Met de rug naar De Zwarte Ruiter gaan we naar rechts. We steken de straat over via de voetgangers-oversteekplaats en lopen langs de kleine waterval van het riviertje de Gulp, waarachter twee bogen staan. Deze bogen zijn een kunstwerk van Arthur Spronken uit Beek en symboliseren de samenstroming van de Gulp en de Geul, die ten oosten van Gulpen in een weiland plaatsvindt. We lopen nu langs café Neubourg de Marktstraat uit. We lopen naar de Rijksweg Vaals-Maastricht, steken deze over en gaan rechtdoor de Deken Schneidersstraat in. Aan het einde gaan we links de trappenpartij op, steken de straat over en gaan meteen rechtdoor omhoog.

2. We verlaten de weg na ca. 100 meter en gaan naar links de trappenpartij met leuning omhoog. We passeren een picknickplaats en komen weer op de asfaltweg uit. We steken hier over en gaan aan de overkant weer trappen omhoog. We lopen nu langs de afrastering en gaan haaks naar rechts en nemen een lange trappenpartij omhoog.

3. We komen weer op een geasfalteerde weg, waar we naar links gaan.

4. Op de 4-sprong gaan we naar links, richting het voor ons staande Mariabeeld. We lopen hier omheen en komen terug op de weg waar we vandaan kwamen. Hier gaan we naar links en lopen tussen een paar grote keien door. We passeren een parkeerplaats en blijven rechtdoor lopen. We gaan met de bocht mee naar rechts en passeren een mast.

5. Op de T-splitsing gaan we linksaf. Op de 3-sprong direct daarna lopen we rechtdoor naar beneden, Partij 1,0 km.

We hebben hier weer een prachtig uitzicht op de omgeving. Van links naar rechts zien we: de mast van Eys, het klooster van Wittem, Partij, de kerk van Vijlen en bij goed weer de Boudewijntoren op het Drielandenpunt en de TV-toren van Aken.

Na een lange afdaling komen we op een 5-sprong waar we rechtdoor langs de hoeve blijven lopen.

6. Bij de 3-sprong daarna (bij bank en kruisbeeld) gaan we rechts het weggetje in dat verboden is voor auto's en motoren. Dit geasfalteerde weggetje blijven we geruime tijd rechtdoor volgen, ook als de weg overgaat in een

verhard grindpad. We komen in het gehucht Overgeul, waar we ook bij de 3-sprong rechtdoor blijven lopen.

7. Op de T-splitsing bij hotel-hoeve De Plei gaan we linksaf. We lopen over twee bruggen en zijn in de Hoofdstraat van Mechelen.

8. Na huisnummer 71 gaan we rechtsaf. Vóór het pleintje (Dr.Janssenplein) houden we rechts aan en volgen de blauwe route (paaltje). Aan het einde van deze weg (Meester Beukenweg) lopen we rechtdoor, gaan door een stegelke (draaihekje) en komen op een weidepad.

9. Ter hoogte van de Geulbrug rechts, gaan wij naar links het graspad omhoog (blauw paaltje), in de richting van een tweetal draaihekjes. We gaan tussen 2 dicht bij elkaar staande draaihekjes door. We wandelen vervolgens schuin rechts omhoog naar het draaihekje recht voor ons. Het voetpad tussen de meidoornhaag en schrikdraad begint en eindigt met een draaihekje.

10. We komen uit op een asfaltweg, waar we naar rechts gaan. Na ca. 120 meter gaan we naar links, de Kleebergerweg omhoog. Na ca. 350 meter bij de 3-sprong nemen we het onverharde voetpad naar links. We komen nu in het buurtschap Elzet.

11. Op de T-splitsing vóór een grote boerderij en met rechts op de hoek het zgn. vagevuurkruis, gaan we linksaf.

12. Bij de 4-sprong gaan we rechtsaf (kruisbeeld tussen twee bomen, blauw en rood paaltje). We gaan over een beekje en daarna omhoog. Het wordt een smal pad. Boven bij de 3-sprong gaan we rechtdoor, rode route. Op de 3-sprong bij schuurtje en kruisbeeld rechtdoor.

13. We komen op een asfaltweg. Op deze ronde T-splitsing (rechts op de hoek een kruisbeeld) gaan we naar rechts, rode route. We lopen nu door het gehucht Melleschet.

14. Op de 4-sprong daarna, met Marianisje en kruisbeeld met perkje ervoor, gaan we naar links. We passeren een ongeluiskruis van J. Debets, die hier in mei 1911 verongelukte.

15. Na huisnummer 8a, gaan we rechtsaf (bij kruisbeeld) het asfaltweggetje omhoog.

16. Boven op de T-splitsing gaan we naar links en meteen daarna op de volgende T-splitsing naar rechts. We zijn nu op de Vijlenerberg. Bij de 3-sprong lopen we rechtdoor, richting de kerk van Vijlen.

17. Op de 3-sprong bij de kerk houden we rechts aan, steken daarna de straat over en komen bij Wandel- & Fietscafé A gen Kirk, waar we kunnen pauzeren.

Startpunt A gen Kirk (Vijlen)

18. We vertrekken met de rug naar café A gen Kirk. We steken de straat over en gaan naar rechts. We lopen vóór de kerk langs en gaan de Vijlenberg helemaal tot beneden (zijstraten negeren).

19. Op de 4-sprong bij hotel Vijlerhof, gaan we rechts de Mamelisserweg in. Bij de eerstvolgende 3-sprong achter huis Mooi Zicht (huisnummer 19) lopen we naar links, de veldweg in.

LET OP: *Indien deze weg is afgesloten i.v.m. het oefenen van de schutterij, ga dan vóór huis Mooi Zicht naar links. Loop rechtdoor naar hotel-restaurant Vijlenerhof en steek over. Ga vervolgens links van het hotel de weg naar beneden (Melleschet). Neem vóór huisnummer 5 rechts door het stegelke het voetpad door de weilanden. Ga bij de verharde weg naar rechts. Steek de voorrangsweg over en loop rechtdoor. (Indien hier staat aangegeven dat de weg is afgesloten, geldt dit voor de landweg naar rechts na ca. 50 meter). Ga hier naar links. Dit is de blauwe route.*

20. Op de 4-sprong van veldwegen, met links op de hoek een veldkruis, gaan we rechtdoor en volgen nu de blauwe route. Langs dit pad zien we in het voorjaar en de zomer vele bloemen en planten, zoals o.a. de vlierbes en het wilgenroosje.

21. Op de T-splitsing, vóór de betonplaten van de oprit naar een boerderij, gaan we rechtsaf. Bij de 4-sprong met links een kruisbeeld gaan we rechtdoor. Dit is de zwarte mountainbikeroute, met een rood paaltje. *Links van ons zien we het gehucht Hilleslagen en al wandelend zien we iets verder naar rechts een kapelletje gewijd aan de H.Jozef en nog meer naar rechts het dorp Mechelen.*

Bij de 4-sprong met het wegkruis in een mooi onderhouden perkje, gaan we rechtdoor naar beneden. We lopen langs de muur van het Arnold Janssen klooster van de missiezusters van Wahlwiller.

Het klooster is gesticht in 1889 door de heilige P. Arnold Janssen. De zusters die er wonen, Dienaressen van de H. Geest, vormen een gemeenschap van verschillende volkeren, talen en culturen. Het klooster wil een huis zijn van rust en stilte voor bezinning. Voor meditatie staat de huiskapel altijd open. Ook zijn er twee gebedsruimtes aanwezig. Men kan aan de gebedstijden van de zusters deelnemen.

22. Op de 4-sprong met de verharde weg direct na het klooster gaan we rechtdoor. Op de hoek van deze 4-sprong staat een ongeluiskruis ter nagedachtenis aan Angèle Meijers, die hier op 8 april 1946 verongelukte om 20-jarige leeftijd. We blijven dit pad rechtdoor volgen, alle zijpaden negerend, totdat we uitkomen op een asfaltweg. Dit is de doorgaande weg Partij-Mechelen.

23. We gaan hier rechtsaf en we zijn nu in Partij. *Partij wordt in 1364 vermeld als “dae torteyde”, in 1466 als de Tyrtei, in 1668 als de Tortey en omstreeks*

1800 als Partey. De naam, vermoedelijk van Frankische oorsprong, kan zijn afgeleid van Tortata, samenhangend met het Latijnse woord tortus voor bocht, een verwijzing naar de vroeger ter plaatse zeer kronkelige bedding van de Geul.

We lopen naar beneden en negeren twee straten naar rechts.

24. Als de weg met een grote bocht naar rechts draait, gaan wij naar links, richting Gulperberg. We passeren het z.g. Wienhoes.

25. Direct na het Wienhoes gaan we naar rechts over een betonnen brug en volgen na een stegelke het smalle pad tussen weiland en boomgaard door. We verlaten het pad via een klaphekje en steken de straat over.

26. We gaan naar links het pad in dat verboden is voor motoren en fietsers en volgen daarna het fietspad dat achter het tankstation om loopt. We steken de verkeersweg Gulpen-Wahlwiller via de oversteekplaats naar rechts over. Aan de overkant blijven we rechtdoor naast het fietspad lopen.

27. Op het geasfalteerde weggetje gaan we naar links, richting Wittem. We gaan rechts op het trottoir lopen. We passeren hotel-restaurant In den Roden Leeuw van Limburg. We passeren vervolgens een boekwinkel, het klooster en de Gerarduskapel van Wittem. Bij de 3-sprong gaan we rechtdoor. Bij de volgende 3-sprong gaan we rechtdoor, maar dan wel aan de linkerkant van de weg door een klaphekje (bord: APK keurstation en friture). We lopen nu evenwijdig aan de weg door de voortuin van Kasteel Wittem. We volgen het pad rechtdoor en gaan dan naar links door de toegangspoort van het kasteel en dan meteen rechtsaf. Bij de Y-splitsing van dit voetpad houden we rechts aan en blijven links van de vijver lopen. We gaan weer door een poorthek (rechts staat een oude toegangspoort). Vlak vóór een woonhuis verlaten we even dit pad, gaan de trapjes omhoog, lopen voor het huis langs en gaan iets verder weer trapjes omlaag om weer op het voetpad uit te komen. We blijven dit pad, trapje op, trapje af, rechtdoor volgen en gaan over een brug.

28. Vóór het volgende bruggetje gaan we linksaf, groen en zwart paaltje. We gaan over een bruggetje van de Gulp en bij de splitsing van weidedaden direct daarna houden we rechts aan. Dit is een smal weidedpad. We gaan weer over een bruggetje met draaihekje en blijven langs het water lopen. Bij de 4-sprong, met rechts weer een brug, blijven we rechtdoor lopen. Bij de 3-sprong met de Wilhelminastraat gaan we rechtdoor. Ook bij de volgende 4-sprong gaan we rechtdoor en volgen het voetpad links van het water. We naderen nu het centrum van Gulpen en blijven rechtdoor lopen tot op de Markt, waar we recht voor ons Herberg De Zwarte Ruiter zien, waar we kunnen nagenieten van deze prachtige wandeling.

**Auteur: Jo Knubben, Valkenburg a/d Geul
Geactualiseerd, februari 2014**