

De Zwarte Ruiter (Gulpen) – I gen Durp (Wahlwiller) v.v. – 11 km



Rondwandeling van Gulpen naar Wahlwiller en terug. Een mooie wandeling met een hoogste punt van 167 meter boven NAP. Wij lopen gedeeltelijk over een prachtig plateau met een mooi uitzicht op de Gulperberg, Wittem en bij helder weer zelfs op de kerk van Vijlen. Verder maken we kennis met twee zusterkloosters. De wandeling is bij redelijk weer ook geschikt voor kinderwagen en rolstoel.

**Herberg de Zwarte Ruiter, Markt 4 Gulpen. tel. 043-4504635. www.dezwarteruiter.com
Gasterij I gen Durp, Oude Baan 24, Wahlwiller. tel. 043-4552619. www.igendurp.nl**

Startpunt De Zwarte Ruiter (Gulpen)

Op naar Wahlwiller (Wilder). Met de rug naar "De Zwarte Ruiter" gaan wij schuin links naar het zebrapad bij het VVV-kantoor en steken de Dorpsstraat over, vervolgens even naar rechts en meteen links de Looierstraat in. De Looierstraat oversteken en links aanhouden. Na ca. 100 meter kunnen we het riviertje de Gulp weer onder de overwelling vandaan zien komen. Het riviertje de Gulp houden we aan onze linkerhand en we blijven steeds rechtdoor lopen. Op de 4-sprong, bij de brug, rechtdoor en waar de weg sterk naar rechts buigt, rechtdoor lopen, het pad in langs de Gulp. *Even voorbij het bruggetje over een bron, stroomt aan de linkerhand de Gulp in de Geul.* We blijven het pad door het weiland volgen. Op de 4-sprong met de geasfalteerde weg steken we over en we volgen de weg naar de Heerlijkheid Cartils, ook voorheen als Carthils geschreven. Pad naar links de weilanden in (geel paaltje) negeren. In Cartils op de Y splitsing gaan we naar rechts (Krijtlandpad en Wittem 1,0 km) en we volgen de weg, die na ca. 150 meter overgaat in een veldweg. Op 3-sprong met zitbank rechtdoor, rode en geelrode route. We passeren aan de rechterhand een gedenksteen ter nagedachtenis aan de op deze plek omgekomen Engelse vliegtuigbemanning uit de Tweede Wereldoorlog. Op de Eyserlinde passeren we aan onze linkerhand nog het oorlogsmonument ter nagedachtenis aan de gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog. Direct hierna steken wij de geasfalteerde weg over (Wahlwiller 2,4 km) en

we blijven de weg rechtdoor volgen. We wanen ons nu in Toscane, gezien het uitzicht aan onze rechterkant. We bevinden ons hier op 167 meter boven NAP. Het hoogste punt van de wandeling. Op de 4-sprong met kruis en boom slaan we rechtsaf en we dalen steil af naar Wahlwiller 0,8 km. Na het bruggetje over de Selzerbeek, gaan we meteen rechtsaf de Beeklaan in. Vervolgens gaan we de 2e straat links omhoog, en lopen tot helemaal boven (zijwegen negeren) bij de T-splitsing. Hier even naar rechts. Tegenover de Cunibertus kerk staat Gasterij I gen Durp op ons te wachten, waar we kunnen pauzeren.

Startpunt Gasterij I gen Durp (Wahlwiller)

Op naar Gulpen (Gullepe). Met de rug naar café "I gen Durp" gaan we naar links en meteen weer links (Kruisweg), richting de Rijksweg Maastricht-Vaals. Deze weg steken we over op het zebrapad en we gaan rechtdoor. Na ca. 10 meter gaan we meteen links het voetpad, de Hofkensgats, in. Na ca. 800 meter gaan we op de 4-sprong naar rechts en komen aan de rechterhand langs het Klooster van de *Zusters Clarissen*. Hier steken we de weg over en gaan steeds rechtdoor. We blijven deze weg volgen (alle zijpaden negeren) tot op de geasfalteerde Partijweg. Hier gaan we naar rechts en na ca. 150 meter (bij huisnummer 61) steken we de weg over op het zebrapad, en we blijven de weg volgen naar rechts. Vervolgens passeren wij aan onze linkerhand het Klooster van de *Zusters*

Redemptoristinnen. Een zeer stichtelijke wandeling dus, met twee zusterkloosters.

Vorbij het klooster houden we links aan en lopen de Oude Heirbaan in. Dit is een door de Romeinen destijds aangelegde weg. We blijven de Oude Heirbaan volgen en via de brug over de Geul komen we bij de monumentale Hoeve de Bek, aan onze rechterhand. Bij de Y splitsing gaan we naar rechts (Oude Akerweg). In het begin is dit een mooie holle weg, maar daarna wandelen we langs een bebouwing aan de rand van Gulperberg. Steeds maar rechtdoor lopend komen wij bij het busstation van Gulpen. Dit steken we schuin rechts over en bij de busrestauratie steken wij op het zebrapad de Rijksweg Vaals-Maastricht over en gaan dan naar links. Vervolgens nemen we de eerste weg rechts, het voetgangersdomein, richting Markt. Wij passeren het kunstwerk de "twee bogen" aan de linker kant, steken de Dorpsstraat over en komen terug bij het uitgangspunt van deze wandeling, Herberg de Zwarte Ruit, waar we terecht kunnen voor een welverdiende versnapering.